

9-1-2005

## Handwriting example 7

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.augustana.edu/swensonsag>



Part of the [Genealogy Commons](#), and the [Scandinavian Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

(2005) "Handwriting example 7," *Swedish American Genealogist*: Vol. 25 : No. 3 , Article 6.

Available at: <https://digitalcommons.augustana.edu/swensonsag/vol25/iss3/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Swenson Swedish Immigration Research Center at Augustana Digital Commons. It has been accepted for inclusion in *Swedish American Genealogist* by an authorized editor of Augustana Digital Commons. For more information, please contact [digitalcommons@augustana.edu](mailto:digitalcommons@augustana.edu).

# A Handwriting Example #VII

men jag  
har ej sett mer än två städer ännu,  
New York och Brooklyn, de ligger på  
båda sin sida af en vik utaf Atlanten,  
och äro förenade ~~med~~ genom en bro, den  
kanske du nog har hört om, det är en af  
de största broar i Werlden, hela längd-  
den är 5,980 fot, det mellersta spannet  
1,595 fot långt och 135 fot högt öfver vattnet  
så att de största fartyg med höga masten  
kan gå derunder, på själva bron är det  
2 järnvägsjär 2 körbanor och en gångbana,  
på många gator här är det upphöjda  
järnvägar, som hvilas på pelare, och gå  
ungefär i jernhöjd med andra å tredje  
våningen på husen, dessa järnvägar äro  
liksom alla andra här - dubbelspåriga så  
tågen kan mötas kvar som helst, det går  
emellan 2 å 300 tåg åt kvardera hållet, på  
kvaren och en af dessa järnvägar om dygnet

This letter was written by the carpenter *Uno Pettersson*, born 28 December 1855 in Kvistbro parish in Närke. He emigrated 16 March 1888 from Stensäter on Sjögestad lands in Vreta Kloster parish in Östergötland. The first page of the letter is missing, so we do not know whom he was writing to, but presumably some cousins living in Stensäter. Nor do we know where he was writing from or when. He mentions later two cities that had burned, but names no names, but it was probably the cities of Sundsvall and Umeå, that burnt down on the same day, 25 June 1888. It is probable that the letter was written shortly after that.

Thanks to *Ingrid Karlsson*, *Floragatan 10, 591 35 Motala, Sweden*, who sent the letter to the SAG editor!

Transcription and translation of this letter will be found on page 20.